

Nieuwsbrief Jan en Elly Booij november/december 2011.

Sângeorgiu de Pădure, 3 januari 2012.

Lieve familie en vrienden,

We zijn 1^e Kerstdag tegen de avond weer thuisgekomen in Sg de Pădure. De terugreis was zwaar, want we waren geen van beide fit. Ik (Jan) heb de hele weg gereden. Er was uitzonderlijk weinig verkeer op de wegen. Nergens file, nergens oponthoud. Dus ook zonder topsnelheden konden we lekker opschieten. Verder zijn we dankbaar dat er zo goed op ons huis is gepast. **Vanwege voornoemde omstandigheden en de drukte direct daarna is het niet gelukt even rustig een Nieuwsbrief en Kerst/Nieuwjaarsgroeten te maken. Bij deze dus alsnog een zeer gezegend 2012 toegewenst!**

De tijd in NL was super. Allereerst en bovenal natuurlijk de vele uren/dagen met onze kinderen en kleinkinderen. We denken terug aan het 12½ jarig huwelijksfeest van Mirjam en Herman. Vooral Sinterklaas vieren (voor het eerst met de kleinkinderen), was super. Daarna op de 19^e december de verjaardag van Rahma en Meryem. Wat ook bijzonder was, waren de paar dagen dat we oppastten op de beide meisjes. Joas, Esther en Yonna waren naar Brussel. Rahma naar school brengen en weer ophalen, dagelijks met Meryem aan de wandel in Amsterdam: Een gouden tijd! Mooi weerzien met De Fontein in Coevorden, wederom prachtige logeerplaatsen bij fam. Zwart in Zaandam en bij Mirjam en Herman. Met uitwijkmogelijkheden naar Elly's zus Dineke Bast en mijn zus Elly Kreeft. Doordat we nogal deelgenomen hebben aan de griepgolf in NL, konden we niet iedereen bezoeken die we op het lijstje hadden staan! Onze excuses daarvoor! Wellicht volgende keer beter.



Ook mooi was het weerzien met vele Amersfoorters van St.Irina. We hebben de winterreis van hun jongerengroep doorgesproken. Op 26 december om 20.00 uur zijn ze uit Amersfoort vertrokken. Donderdag 29 dec. zijn ze gearriveerd. Inmiddels zijn de akties van de Wintergroep alweer achter de rug. Het was een zéér drukke, prachtige tijd. We konden dankzij vele gulle gevers in Amersfoort en dankzij een prachtige gift van de Vrije Baptistengemeente in Nieuw-Amsterdam/Erica, huis aan huis in de zigeunerdorpen van Ceuaș, Eremitu en Călimănești een prachtig voedselpakket bezorgen! Ook hebben we in Matrici, een buurtdorp van Eremitu, nog diverse pakketten gebracht. (Wat is het een zegen dat we dankzij De Fontein over zo'n prachtige aanhanger beschikken). In Ceuaș kregen alle kinderen een prachtige gebreide muts en/of sjaal. Ook hebben we gezinnen met baby's mooie gebreide dekentjes gegeven. **HIERBIJ ALLE BREISTERS (Breiers ? ook?): HARTELIJK BEDANKT. GAAT U HIERMEE DOOR!** Bovendien heeft de Jeugdgroep nog op 31 dec. en 2 januari een spetterend kinderprogramma in Eremitu verzorgd. Zondag **1 januari** zijn we met z'n allen naar de dienst in Eremitu geweest. Een hele belevenis voor degenen die voor het eerst een Roemeniëreis maakten! **En op deze gedenkwaardige dag is Elly 61 jaar geworden! De Wintergroep heeft samen met Eremitu ons echt het gevoel gegeven dat haar verjaardag in familiekring is gevierd!**





We hebben ook nog de 3 door St. Irina gebouwde huisjes bekeken. Op de foto ziet u de dankbare familie voor hun werkelijk prachtig onderkomen. Casa 1 wordt binnenkort in gebruik genomen. Casa 3 ziet er van binnen niet zo netjes uit maar ze hebben lekker droog en warm onderdak.

Straks komt de hele groep nog even hier bij ons thuis. Morgenvroeg vertrekken ze weer naar het Westen. Een heel stuk wijzer geworden! Dus Amersfoort: De wijzen uit het Oosten komen eraan! (Ik zeg wel eens: De dwazen die uit het Westen komen, gaan als wijzen uit het Oosten weer terug). Iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt: Namens de honderden zigeunergezinnen uit "ons" werkterrein, hartelijk bedankt. En dat Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Op Facebook, Hyves staat veel nieuws over deze periode. Ook op de site www.stichtingirina.nl

BELANGRIJKE MEDEDELING: Destijds is er door de EGC De Fontein een bankrekening speciaal voor ons geopend en gesteld dat de ondersteuning voor Jan en Elly geheel voor rekening kwam van De Fontein tot het moment dat Jan zijn AOW uit NL zou ontvangen. Dus sept. 2010. En dat daarna de rekening opgeheven zou worden. **Met grote dankbaarheid aan De Fontein** melden we dat de ondersteuning voor Elly nog een jaar is voortgezet. Nu is de tijd gekomen dat de rekening gaat stoppen. Voor zover de sponsors dat nog niet hebben gedaan, kunnen ze hun bijdragen voor ons stoppen. **IEDEREEN DIE ONS OP DEZE WIJZE OF VIA COLLECTES EN AKTIES HEEFT ONDERSTEUND WILLEN WE UIT HET DIEPST VAN ONS HART DANK ZEGGEN.**

Blijft u voor ons bidden. Dat we steeds daar zullen gaan waar Jezus gaat! Dat we steeds nederig van hart zullen zijn zoals Hij. Dat we nooit zullen tornen aan het aloude Evangelie van Redding, alleen te verkrijgen door genade. Dat we op een dag met Paulus kunnen zeggen: We hebben vastberaden **altijd** de boodschap van: Jezus, die voor ons stierf aan het kruis en boette voor onze zonden – verkondigd en we hebben Zijn voorbeeld gevolgd en het geloof behouden. Ook wij weten in momenten van zwakte: Zijn genade is ons genoeg! In het Roemeens: (zingen we vaak): Îndeajuns mi-e Doamne, doar harul Tău!

Bedankt voor uw gebeden en steun in welke vorm dan ook.

Dumnezeu să vă binecuvânteze! La revedere! Uw Jan en Elly.

COLOFON:

Adres: Strada 1 Mai nr. 28, 547535 Sângeorgiu de Pădure, Județul Mureș, ROMÂNIA

Telefoon: Jan - 0040 7 61673127 Elly – 0040 7 60165448

Email: Jan - janbooijoboma@gmail.com Elly - ellybooiroemenie@gmail.com

Contactpersoon Thuisfront De Fontein: Johan Regterschot.

johanjregterschot@online.nl