

## Nieuwsbrief Jan en Elly Booij januari/februari/maart 2012

*Sângeorgiu de Pădure, 17 maart 2012.*

Lieve familie en vrienden,

De afgelopen ruim 2 en halve maand hebben we één van de mooiste perioden in ons leven doorgemaakt. We waren door Joas en Esther uitgenodigd om op Rahma en Meryem te passen tijdens hun oriëntatiereis naar Noord-Afrika.

Zelf vond ik het wel erg snel na onze trip naar NL in nov/dec, maar Elly twijfelde geen moment. De Facebook- en Hyvesvrienden hebben ons al die tijd kunnen volgen. Het was echt een geschenk van God .



Wat gebeurde er verder zoal vanaf de tijd dat de Wintergroep van Irina vertrokken was? Welnu het was een zeer drukke tijd en een zeer koude en een zeer witte (sneeuw)tijd. We hebben ontzettend veel hulpgoederen gedistribueerd met name in Călimănești. Prachtige huissamenkomsten gehouden in samenwerking met de Bapt. Gemeente in Sânge. De Pădure. Vele bezoeken gebracht aan mensen in nood en hier en daar hulp kunnen bieden vanuit ons Medisch Fonds.

In Călimănești leefden ze erg met ons mee dat we alweer naar NL konden. Ze verheugden zich allemaal dat we heel intensief met onze kleinkinderen zouden kunnen optrekken. In RO was het toen echt winter , maar op de dag van vertrek was het stralend weer en we hebben heel Europa door steeds prachtig zonnig weer, goede wegen en nergens een file gehad. (Ook op de terugweg niet!). Zeer bijzonder. In no time waren we in NL.

Daar hebben we eerst een paar dagen bij Mirjam en Herman in Zutphen geloged. Vandaar enkele dagen in Zaandam om dagelijks naar Amsterdam te rijden om bij Joas en Esther te zijn en na het vertrek van Joas, Esther en Yonna naar Noord-Afrika, sliepen we in hun huis en waren 24 uur per dag bij Rahma en Meryem. Rahma had vakantie. Het laat zich niet beschrijven hoe zo'n mooie tijd we gehad hebben. Ook daarover hebben we heel wat gepubliceerd op Facebook en Hyves. Na terugkomst van Joas, Esther en Yonna zijn we nog een paar dagen in Zaandam geweest om steeds op en neer te gaan naar Amsterdam. We zijn de familie Zwart erg dankbaar voor hun gastvrijheid.

Op een gegeven moment moesten we toch weer afscheid nemen (daar kan ik nog steeds niet aan wennen, maar het moet nu eenmaal), we zijn weer enkele dagen bij Mirjam en Herman geweest, waar we heerlijk konden uitrusten. Van daaruit zijn we zaterdag 10 maart naar Coevorden gegaan. Eerst hebben we de hele dag familie en vrienden bezocht zoveel als mogelijk was en 's avonds landden we bij Dineke in Coevorden, want de volgende morgen moesten we in De Fontein zijn. We hadden daar echt een prachtige dienst. We werden omringd door lieve broeders en zusters die ons bijzonder gezegend hebben op velerlei terrein. Na bijna 2 jaar niet in De Fontein geprekeerd te hebben en niet in het NLs, was ik nu 2x kort achter elkaar in de gelegenheid.

Op zondagmiddag en maandagmorgen hebben we bij Dineke zoveel mogelijk schoenen -van de 260 paar!!- hoofdzakelijk kinderschoenen in de auto gepropt. EN prachtig breiwerk van onze vriendin Hennie Heijs. Op maandag 12 maart zo tegen 10 uur 's morgens zijn we vertrokken. We hebben geen lange dagen gemaakt en woensdag zo rond de middag waren we weer thuis. Alles was perfect bewaakt door een vriend, Csaba(werknemer) van Casa Dove die dagelijks ging kijken en ook de sleutel van het huis had.

We hebben inmiddels alweer 3 dagen achter de rug hier. Eergisteren kwamen Marjan en Ellis uit Amersfoort hier logeren. We hadden een hele mooie tijd samen. Gisteren zijn we bij Oma Station geweest en in

Călimănești, waar juist op dat moment de kerk bijeen was. We hebben alleen iedereen gegroet. Daarna zijn we bij onze lieve oude buurvrouw geweest, van wie we 11 mrt. foto's hebben laten zien in de kerkdienst in Coevorden. Verder hebben we hele goede gesprekken gehad. Gekeken naar de toekomst, de zomerplannen, visies, kortom een nuttige en verhelderende tijd. Gisteravond zijn Ellis en Marjan vertrokken om vandaag weer terug te vliegen naar NL.

Verder werden we verrast door een prachtig bericht over de collecte afgelopen zondag in De Fontein, die geheel voor ons werk in Călimănești bestemd was. We kunnen daarmee voor veel mensen de leef- en woonsituatie behoorlijk veranderen. Vandaag heb ik in het dorp met de betrokkenen gesproken. We hadden zo'n gave tijd met al die prachtige mensen en grote schare kinderen. Binnen enkele dagen hopen we het plan voor het eerste project – het huis van br. Lajos - klaar te hebben. Bovendien wordt er een lijst gemaakt van alle gezinnen die in de kerk komen – daar beginnen we eerst – voor de schoenenactie. Naam, geslacht, maat schoenen moeten op de lijst komen. Ik heb al alles t/m maat 29 gesorteerd. Maandag of dinsdag houden we zitting onder een grote boom – het wordt prachtig weer – en delen per gezin uit na ze eerst gepast te hebben. De aktieslogan luidt: Wie de schoen past, trekke hem aan..... Kortom veel reden om dankbaar te zijn. We tellen onze zegeningen. Samen met u.

Onze dank gaat vooral uit naar God, die voorziet voor de armen en weerlozen in ons werkgebied. Prachtig dat u daar zo'n groot aandeel in hebt en al enkele jaren hebt gehad.

Wij stellen het zeer op prijs dat u intensief voor ons blijft bidden, want we kennen ook best wel veel strijd, maar we hebben goede moed, want God is met ons! Ons doel is, in alle bescheidenheid gezegd, dat als ons leven hier op aarde een einde neemt er van ons gezegd kan worden: “ Jan en Elly waren met de Heilige Geest en met kracht gezalfd door God , ze gingen rond, goedgezinde en genezende alle die door de duivel overweldigd waren, want God was met hen. En wij zijn daar getuige van geweest.....” ; grote woorden, maar dit werd gezegd van Jezus – Handelingen 10:38.....en wij willen graag zijn als HIJ. Vroeger zongen we al als kinderen: Ik wens te zijn als Jezus. Want daartoe heeft God ons bestemd. Het gebeurt wel met vallen en opstaan. Althans bij ons. Maar we gaan voorwaarts in Gods kracht van stap tot stap. Tot die grote dag aanbreekt en we Jezus zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Wat een dag zal dat zijn!

Rest ons u allen hartelijk te bedanken voor al uw hulp, onderdak in NL en gebed.

Dumnezeu să vă binecuvânteze, La revedere,

Jan en Elly

*gebreide deken aan de waslijn in Călimănești!*

*Hulde aan de breisters.*



Adres Oude buurvrouw – Elisabeta Borbély, Strada Rozelor 114, Sângeorgiu de Pădure, Jud. Mureș, ROMÂNIA

**COLOFON:**

Adres: Strada 1 Mai nr. 28, 547535 Sângeorgiu de Pădure, Județul Mureș, ROMÂNIA

Telefoon: Jan - 0040 7 61673127 Elly – 0040 7 63637330

Email: Jan - [janbooiroboma@gmail.com](mailto:janbooiroboma@gmail.com) Elly - [ellybooiroemenie@gmail.com](mailto:ellybooiroemenie@gmail.com)

Contactpersoon Thuisfront De Fontein: **Johan Regterschot.**

[johanjregterschot@online.nl](mailto:johanjregterschot@online.nl)