

Nieuwsbrief Jan en Elly Booi september/oktober 2012

Sângeorgiu de Pădure, 26 oktober 2012.

Lieve familie en vrienden,

Voor ik een overzichtje geef over de afgelopen 2 maanden wil ik eerst met u delen, dat we besloten hebben om per januari 2013 weer in NL te gaan wonen. Sommigen weten dat al heel lang, sommigen nog maar enkele maanden of weken, en er zal ook ongetwijfeld nog een enkeling zijn, die het nu voor het eerst hoort(ziet). We zijn zo ongelooflijk dankbaar voor de mooie jaren die we hier mochten doorbrengen. We zijn vooral dankbaar dat we met name de laatste 2 jaar ons vooral konden toelagen op intensieve hulpverlening naast geestelijke hulp in enkele plaatselijke gemeenten. In 2010 werden we daar erg bij bepaald. We stelden ons hart daarvoor open en God opende de wegen. Waar oorspronkelijk de gedachte lag om tot aan mijn pensioen (zo'n 3½ jaar) onze speciale roeping voor de zigeuners in RO uit te oefenen, is dit uiteindelijk bijna 6 jaar geworden. Op dit moment maken we misschien wel de mooiste periode mee van onze RO-tijd. Iedereen hier waar we mee verbonden zijn, NL-ers en Roemenen, weten er nu van. Sommigen al een hele tijd. De reacties die we krijgen ontroeren ons zonder uitzondering. Hieraan merken we: De vriendschappen die zijn opgebouwd, zijn echte vriendschappen. Elke samenkomst is kostbaarder dan ooit tevoren. Wat zo mooi staat beschreven over het afscheid van Paulus van Efeze (in Hand. 20) en van de leiders daar, daar beleven we nu ook iets van. Ongetwijfeld zult u in de toekomst meer over de achterliggende redenen en overtuiging horen. Dit zal dus de voorlaatste nieuwsbrief zijn vanuit RO.

September stond bijna geheel in het teken van de afwerking van de nieuwbouwhuisjes in Călimănești. Op dit moment weet je niet wat je ziet als je bij de huisjes komt en al helemaal niet als je er binnen stapt. Het dorp heeft een complete facelift ondergaan door de speciale ligging van deze blikvangers.



Nieuw dorpsaanzicht in Călimănești



Feitse en Zwaantje bij Elisabeta

Velen verbazen zich als ze na lange tijd in dit dorp komen! En zo hoort het ook! We zijn Stichting Irina uit Amersfoort erg dankbaar dat zij dit allemaal mogelijk gemaakt hebben en dat we daar een klein radertje in mochten zijn, evenals vorig jaar in Ceuaș. Boven alles danken we God die hen en ons de kracht gaf om ook **DAAD**werkelijk uit te voeren wat we geloven en belijden.

Zoals we in de vorige brief al meldden, hebben we veel bezoek uit NL gehad. Van 27 september tot 2 oktober waren Elly's zus Dineke en haar vriendin Marjolijn Rienties bij ons. Vol trots hebben we kunnen laten zien wat er in Călimănești is gebouwd. Naast de 2 huisjes van IRINA hebben we ook bijna een compleet huis gebouwd/gerenoveerd wat bekostigd is uit het Fonds dat door Dineke is opgezet. Het dak was ingestort en de muren scheefgezakt. Mooi dat zij afgelopen jaar 2x in dit dorp kon zijn. Voorwaar de mensen vereren de sora lui Elly (zus van Elly). Onze dank gaat natuurlijk uit naar de gulle gevers voor dit Fonds.



Marjolijn en Dineke in Călimănești bij familie met pasgeboren tweeling

Verder heeft Dineke in NL ontzettend veel spullen, vooral schoenen verzameld en daar hebben we ongelooflijk veel zegen mee kunnen verspreiden, tot aan de daklozen en zwervers op de straat in de grote stad Târgu Mureş toe via Daan en Debora de Groot, die daar een prachtig werk doen.

Zie www.daan-debora.nl Wat Elly's zus Dineke de laatste tijd zo ijverig en succesvol voor ons heeft gedaan – schoenen en kleren verzamelen, wil ze graag voortzetten voor het werk van deze beide jonge mensen.

Van 11 tot 18 oktober zijn Feitse en Zwaantje Posthuma bij ons geweest. Een onvergetelijke tijd! Zij hebben ons vanaf het eerste uur – al ver voor we naar RO vertrokken, onvoorwaardelijk gesteund in vele opzichten. Enige tijd geleden werd Zwaantje ernstig ziek. Daarom was de vreugde des te groter dat door Gods genade zij hier toch konden komen voordat we terug zouden gaan. Zwaantje was hier ook al eens in december 2008. We hebben prachtige dingen gedaan, een voedselaktie huis aan huis in Călimănești, prachtige mensen bezocht, een bezoek en kerkdienst in Eremitu, waar ze Zwaantje ook kennen en een prachtig land bewonderd, rondrit in de Oostelijke Karpaten.. En ze hebben ook nog kennis kunnen maken met Daan en Debora de Groot in TG Mureş, hun prachtige dochter Anna en hun werk. We brachten daar een aanhanger met schoenen en kleren.

Tevens zijn we ook bovenmate veel dank verschuldigd aan Stichting Immanuël o.l.v. Roelof en Klara Bus. Jarenlang hebben we op regelmatige basis vele, vele hongerigen kunnen voeden. Vele vrachten met voedsel hebben we kunnen distribueren. De laatste 2 jaar heb ik bijna wekelijks alle kinderen van Călimănești heerlijke gezonde sultana's kunnen geven. En de gezinnen veel goede groenten in potten en allerlei etenswaren. Veel babyvoeding, ach en zoveel meer. Bijzondere dank gaat uit naar St. Immanuël. We kunnen duidelijk zien dat hun hulp een groot verschil heeft gemaakt voor wat betreft de gezondheid van met name de kinderen. Daarnaast hadden we de grote voedselakties van St. Irina, waarbij we in 3 dorpen huis aan huis prachtige pakketten konden brengen en de vele individuele giften waarvoor wij dan weer voedsel kochten en uitdeelden. Zelfs nu nog hebben we een heerlijke voorraad om uit te delen.

Prachtige goederen van Stichting Immanuël



Ook nog een woord van dank speciaal voor de Country Trail Band. In 2010 werden we verrast door een gulle gift, waarvan we een Medisch Fonds en een Kinderfonds hebben geformeerd. Vele, vele mensen hebben we kunnen helpen met medicijnen of spullen rondom een geboorte of voor school. Bovendien hebben we 2 keer alle kinderen van Călimănești een onvergetelijke tijd kunnen bezorgen. In 2011 zijn ze op een prachtig kamp van de Baptisten geweest. In de bergen van Harghita. En afgelopen jaar hebben we een flinke bijdrage kunnen geven aan het uitje van al deze kinderen naar de ZOO in TG Mureş. Ook hebben we 2 meisjes Zsuzsanna en Hajni uit Călimănești gitaarles kunnen aanbieden. Ze krijgen les van een muzikleraar die lid is van de Bapt. Gem. hier. Ze zijn nu al zo'n 5x geweest. Als ze de tijd dat wij hier nog zijn trouw hun best doen, zijn de gitaren die we kregen van sponsors, voor hen.



20 april 2008 De Fontein JeeBee and the CTB

ZSUZSANNA GABOR

Afgelopen donderdag waren we in de kerk van Eremitu. Als ik zie wat daar allemaal tot stand is gekomen door de hulp van De Fontein en de Jongerengroep Splash, ja, dan kunnen we alleen maar stil en dankbaar zijn. Niet alleen voor het materiële, wat ooit zal vergaan, maar bovenal het eeuwige blijvende. We hopen daar nog een paar keer naar toe te gaan in de laatste 2 maanden. In onze allerlaatste Nieuwsbrief van dec. as. hoop ik wat in details over dit werk een terugblik te geven. Anders doe ik dat nog wel eens bij gelegenheid. (Of zou het tijd zijn om eens een boek te schrijven?) Mooi was dat ik nog namens SPLASH een prachtige complete geluidsinstallatie, die Splash hier in 2010 had achtergelaten, kon geven.



Kerkdienst Eremitu 25 oktober 2012



Feitse, Elly, Jan in Eremitu 14 okt. 2012



Kerkdienst Eremitu 25 oktober 2012



achterzijde
mengpaneel.JPG

box.JPG

kabeltoestanden.JPG

microfoons.JPG

statief.JPG

voorzijde
mengpaneel.JPG

Cadeau van Splash voor de gemeente in Eremitu.

Rest ons u allen heel hartelijk te bedanken voor al uw liefde, belangstelling en steun in welke vorm dan ook.

Dumnezeu să vă binecuvânteze,

La revedere,

Uw Jan en Elly

<http://www.facebook.com/profile.php?id=100001675104014>

COLOFON:

Adres: Strada 1 Mai nr. 28, 547535 Sângeorgiu de Pădure, Județul Mureș, ROMÂNIA

Telefoon: Jan - 0040 7 61673127 Elly – 0040 7 63637330

Email: Jan - janbooijoboma@gmail.com Elly - ellybooiroemenie@gmail.com

Contactpersoon Thuisfront De Fontein: Johan Regterschot. johanjregterschot@online.nl